

## Finnjolleseglare 65+ på Hönö/Öckerö



Obligatorisk fika innan och efter segling. Här ses stora delar av Finnjolleseglarna på Hönö samlade för social samvaro utanför De Tio Öarnas Segelsällskap klubbhus. Foto: XSS.

För ca 6 år sedan fanns det två pensionerade gentlemän som hade varsin Finnjolle. Vid denna tid dök det upp en OK-jolleseglare. Dessa herrar kom i samspråk och så var de 3 Finnjollar. Dessa tre snackade ihop sig och beslutade att börja segla tillsammans. Detta gav ringar på vattnet. Idag 6 år senare är vi lite drygt 15 Finnjollar. Alla är över pensionärsåldern. Vi träffas i vårt klubbhus på Hönö. Där vi har ett "gott tjöt" med kaffe och något gott att doppa. Våra träffar förekommer flera gånger i veckan och bestämmer tillsammans hur vi ska segla dagens race.



I maj 2023 arrangerade XSS en Sverige Cup-regatta för andra året i rad. 25 - 26 maj 2024 blir det en 3:e gång de bästa i Sverige tävlar på Hönö.  
Foto: De Tio Öarnas Segelsällskap.

För det mesta är vi 8 - 10 Finnjollar som tampas ute på vattnet mellan Hönö och Grötö, där vi oftast seglar. Efteråt är det mer fika och utvärdering av dagens segling och om allt som livet i övrigt bjuder på. Gemenskapen med detta härliga gäng gubbar, har bidragit till en betydande hög livs-kvalitet och därigenom ökat välmående. Med jämna mellanrum tillkommer det nya 65+ seglare. Många kommer till oss för att de är nyfikna... och hört talas om hur trevligt vi har det.

**”Alla är mycket välkomna till  
De Tio Öarnas Segelsällskap på Hönö.”**



Åke Brolin. Foto: Torsten Jarnstam.

**Är du intresserad av 65+ verksamheten på Hönö, hör gärna av dig till  
Åke Brolin 0730- 53 97 71, akebro@hotmail.com**